

Van: Isabella Marais marais53@gmail.com
Onderwerp: Polite enz
Datum: 3 september 2017 om 15:44
Aan: truverstegen@gmail.com



Het werd mij verteld dat Trudi als vermist was opgegeven. In eerste instantie, waarom?? Zij is een heel verantwoord moeder die alles voor haar kinderen probeerd te doen. Haar ex doet dan weer alles dat hij kan om haar en de kinderen te breken!!

Ik was twee keer bij toen de politie bij Trudi's huis langs kwam.

De eerste keer werd Dr Max totaal verkleineerd voor geen reden. Hij was er om voor de kinderen te zorgen want Trudi moest naar het ziekenhuis en erna naar een training. Hij moest uitleggen wie hij was, welke studies hij had gedaan ? Wat die met de politie te maken heeft is mij nog vreemd.

Hij werd het huis uitgezet door politie. Hoezo dit was hij was een uitgenodigd gast in haar huis. Hij is een begeleider voor het familie dus heeft alle recht er te mogen zijn. 24 uur per dag als het nodig is. Ik werd ook door politie gezomeerd haar huis te verlaten! Gedaan nadat ik zeker was dat de katten eten en water had.

Trudi belden mij en vroeg of ik bij haar kon zijn als zij weer thuis kwam.

Kort erna kwam de politie weer langs. De een agent was netjes maar de jonger van de twee was zeer onvriendelijk tegen Trudi. Braak haar constant af en wist beter dan zij wat er speelde. Voor het eerste in mijn leven een helderziende politie agent ontmoet. Hoop dat ik dit nooit weer meemaak!

Haar ex heeft de kinderen vaak mishandeld. Dit als hij niet meteen zijn zin krijgt.

Die heeft ooit vol trots tegen mij verteld dat hij nog nat was omdat hij Nikki onder een ijskoude douch vasthield omdat zij niet meteen luisterde. Dit midden winter! Hij had ook eens een bak met yoghurt over haar gegooied omdat haar kleding hem niet aanstond. Zij is altijd heel netjes gekleed.

Om kleine kinderen zulke dingen aan te doen omdat je geen eigenwaarde heb is wel heel triest. De enigste dat ik hier uit kan halen is dat hij ze alleen "goed" vind is als hun volgens zijn idee op dat moment de maatstaaf haal. Helaas was dit niet vaak. Alle drie heeft wel erg te leiden met zo een "vader".

Groetjes Isabella